

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Het hoeft niet perfect te zijn

“Wanneer je liefdevol te werk gaat, zal dat wat jij onaf vindt, reeds af zijn omdat de kiem erin ligt van de verdere ontplooiing en ontwikkeling.

Wanneer je dit ziet in het meest eenvoudige werk, ben je nooit ontevreden over wat je gedaan hebt, maar ben je integendeel heel tevreden en kan je zelfs een bepaald werk onafgewerkt laten en een ander werk kiezen omdat je weet: ‘ik heb daar mijn hele hart in gelegd, mijn hele liefde en eigenlijk hoeft het niet af te zijn.’ Want op zich is het reeds af omdat de liefde erin zit.

Streef dus niet naar een perfecte wereld - want dat is niet haalbaar - maar streef naar een liefdevolle wereld. In die zin moet je ook met werk dat onaf is tevreden kunnen zijn. Niet alles moet perfect neergezet zijn en altijd tot in de puntjes.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 3: ‘De kiem van perfectie’) © Mayil.com